VERKIESING EN EVANGELIEBEVORDERING

(Vervolg van bladsy 5)

op dat "die witman ons nie wil hê nie". "Goed," so word dan verder geredeneer, "as dit so is dan sê ons nou al (al is dit net sag in ons eie hart) dat ons hom en sy godsdiens ook nie wil hê nie. Nou kan ons dit nog nie wys nie, want ons is magteloos en swak, maar die dag kom dat ons dit sal sê en sal wys." Hierdie leer van oog om oog en tand om tand is vir elke Christen geheel en al verwerplik maar as blanke Christene dit deur hulle kruisie wys, wat anders kan ons verwag as dat die nie-blanke bevolkingsgroep uiteindelik sal doen wat ons nou aan hulle doen?

Goddank, bo al die kruisies van mense troon die kruis van Christus wat ewig bly staan as getuienis van Gods geregtigheid, vergifnis, versoening en hernuwing oor al ons menslike dwaasheid.

HIS SUFFERING - AND OURS

(Continued from page 5)

all evil and sin — or that the Church has neglected its duty.

The Church in South Africa as the body of Christ, including every member of that body, must ask itself whether it is willing to face up to its witness and responsibility. Developments in Church and state and society are God's way of challenging His Church to participate willingly and joyously in the sufferings of Jesus Christ, His Son.

Die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika en die Sending

(Vervolg van bladsy 4)

groei en dan ook geen innerlike houvas of sedelike norme het nie, en geen God het op wie hy kan vertrou nie, nie teen die verdere las van die moderne, Westerse onderwys opgewasse is nie. Leer

Meditation:

New Calvaries

Once to every man and nation Comes the moment to decide, In the strife of truth with falsehood, For the good or evil side; Some great cause, God's new Messiah, Offering each the bloom or blight— And the choice goes by for ever Twixt that darkness and that light.

Then to side with truth is noble,
When we share her wretched crust,
Ere her cause bring fame and profit,
And 'tis prosperous to be just;
Then it is the brave man chooses,
While the coward stands aside,
Till the multitude make virtue
Of the faith they had denied.

By the light of burning martyrs, Christ, Thy bleeding feet we track Toiling up new Calvaries ever With the Cross that turns not back. New occasions teach new duties; Time makes ancient good uncouth; They must upward still and onward Who would keep abreast of truth.

Though the cause of evil prosper,
Yet 'tis truth alone is strong;
Though her portion be the scaffold,
And upon the throne be wrong—
Yet that scaffold sways the future,
And, behind the dim unknown,
Standeth God within the shadow,
Keeping watch above His own.

James Russell Lowell, 1819-91

is meer as net studeer, dit is 'n innerlike toeëiening van kennis— en om dit jou eie te maak, moet jy oor 'n sekere mate van innerlike vrede en bestendigheid beskik.

UITSONDERINGS MOET NIE ONDERSKAT WORD NIE

Ek is dikwels in Afrika die versekering gegee dat daar wel uitsonderings is. Daar is Bantoebediendes wat uitermate trou en eerlik is; daar is Bantoes wat beter studente is en wat met meer gretigheid en oorgawe as die gemiddelde blanke studeer, maar
hulle is die groot uitsonderings op
die reël — só word daar dan altyd bygevoeg. Dit wil ek ook geredelik toegee. Maar hierdie uitsonderings is reeds van groot betekenis! Dit is nou eenmaal so dat
daar slegs maar 'n paar vooruitstrewende geeste is wat die steunpilare van die mensdom vorm. As
mense kon weet hoe primitief die
lewenstandaard in die grootste
gedeeltes van Indië, Sjina, Japan

(Vervolg op bladsy 11)